

Planning voor het catechisatie seizoen 2024-2025 groep 2. Eerst deel 3 en daarna deel 1

Ook dit seizoen ben je heel hartelijk welkom op de catechisatie. God zoekt jou. Hij roept jou. Dat doet de Heere welmenend. Hij zoekt toch het verlorene op en Hij heeft toch Zijn lieve Zoon gezonden om zondaren zalig te maken? God werkt middelijkerwijs. Dat betekent dat Hij door Zijn Woord en Geest harten bekeert en tot Jezus brengt. Ook door de catechese. Misschien denk je weleens, waarom moet ik nu daarnaartoe? Dit is het antwoord: **God heeft recht op jou!** Hij wil de zaligheid van zondaren. Hij klopt op jouw hart en Hij smeekt je zelfs: Laat je toch met Mij verzoenen! Je bent gedoopt in Zijn Naam! Daarin heeft de HEERE beloofd dat Hij je wil zalig maken! Nu, houd de HEERE Zijn Woord maar voor.

Je vragen leer je voor de Heere en ook voor je eigen zaligheid! Doe je best onder Gods zegen. Bid vurig voor je eigen behoud. Bidt ook voor mij als catecheet. Ik hoop op een gezegend seizoen, goede en fijne ontmoetingen en gesprekken. Heb je vragen? Mail of spreek mij aan na de catechese.

Mail: [cenoordegraaf@driestarwartburg.nl](mailto:cenoordegraaf@driestarwartburg.nl). Tel: 06-20691290

Met een biddend hart voor jullie: C.E. Noordegraaf.

16-09-2024 les 1: Opening catecheseseizoen over: Waarom naar de catechisatie in 2024?

23-09-2024 les 2 Zonder gebed geen zaligheid? Lees ter voorbereiding Luk. 11:1-13. Leer het Onze Vader.

30-09-2024 les 3: Hoe spreek jij God aan in je gebed? Lees ter voorbereiding Dan. 9:1-23. Leer: Luk. 11:13

07-10-2024 les 4: Hoe verheerlijk jij God in jouw leven? Lees ter voorbereiding Joh. 17. Leer: Matth.7:21

14-10-2024 les 5: Hoe sta jij tegenover Gods Koninkrijk? Lees ter voorbereiding Luk.5:27-35. Leer: Vr/antw. 123 van de HC

21-10-2024 les 6: Gods zorg in het dagelijkse leven. Lees ter voorbereiding Joh. 6:25-40. Leer Joh. 6:35

11-11-2024 les 7: Gebed tegen Gods en mijn vijanden. Lees ter voorbereiding Ef. 6:10-20. Leer Ef. 6:12

18-11-2024 Les 8: Weet jij van verhoorde gebeden? Lees ter voorbereiding 1 Kon. 18-21-46. Leer vr/antw. 129 van de HC

25-11-2024 Les 9: Hoe leef jij als christen? Lees ter voorbereiding Matth. 22:34-40. Leer de samenvatting van Gods wet!

02-12-2024 Les 10: Wat is jouw enige troost in leven en sterven? Lees zondag 1 van de HC rustig door. Leren: 2 Kor. 5:10

09-12-2024 Les 11: Kennis van je ellende. Je staat schuldig voor God. Lees de zondagen 2-4 van de HC rustig door. Leren: Antw. 1 van de HC

16-12-2024 les 12: Deze laatste catecheseavond van dit jaar gedenken wij gezamenlijk de geboorte van de grote Zaligmaker Jezus Christus!

06-01-2025 Les 13: Jij en de uitverkiezing van onze God. Lees Efeze 1:1-14 rustig door. Leren: Galaten 3 vers 10

13-01-2025 Les 14: Je wordt ernstig geroepen door onze God! Lees Jesaja 55! Leren: Antw. 54 van de HC

20-01-2025 Les 15: Je moet wedergeboren zijn! Lees Joh. 3:1-21 ernstig door. Leren: Jesaja 45:22

27-01-2025 Les 16: Ben jij rechtvaardig voor God? Lees Galaten 3 rustig door. Leer: Joh. 3: 3

03-02-2025 Les 17: Zonder heiligmaking zal niemand God zien! Lees Galaten 5. Leer: Antw. 61 van de HC

10-02-2025 les 18: Jij en de heerlijkmaking die God beloofd heeft. Lees 2 Kor. 5:1-10. Leren: Antw. 114 van de HC

17-02-2025 Les 19: Onze God is de Drie-enige God! Lees ter voorbereiding de geloofsbelijdenis van Athanasius achterin je Psalmbboek. Artikel 1-20. Leren: 1 Joh. 3:2

03-03-2025 Les 20: Ik geloof in God de Vader de Almachtige Schepper. Lees Jesaja 40:12-31. Leren: De 12 artikelen van ons geloof!

17-03-2025 Les 21: Ken jij Christus de Gezalfde persoonlijk? Lees Jesaja 61. Leren: Rom. 12:2

24-03-2025 Les 22: Het geheim van de Menswording van Jezus. Lees ter voorbereiding Joh. 1:1-18. Leren: Matth. 16: 15-16.

31-03-2025 Les 23. Christus in Zijn lijden. Lees ernstig Jesaja 53! Leren: Antw. 34 van de HC

07-04-2025 Les 24. Christus dood én opstanding. Lees voorbereidend 1 Kor. 15:1-20. Leren: Antw. 39 van de HC

14-04-2025 Les 25 Laatste avond samen met de andere groep!

*Het wachtwoord der hervormers door Robert Murray M'Cheyne*

*Eens was ik een vreemd'ling voor God en mijn hart;  
Ik kende geen schuld en gevoelde geen smart.  
Ik vroeg niet: Mijn ziel, doorziet gij uw lot?  
Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God?*

*Al sprak daar een stem uit de Heilige Blaân  
Van 't Lam, met de zonden der wereld belaân,  
Ik zocht bij de kruispaal geen veilige wijk,  
'k stond blind, en van verre, in mijzelf zo rijk.*

*Ik deed als Jeruzalems dochters weleer:  
Ik weende om de pijn van mijn lijdenden Heer,  
En dacht er niet aan, dat ik-zelf door mijn schuld  
Zijn kroon had gevlochten, Zijn beker gevuld.*

*Maar toen mij Gods Geest aan mijzelf had ontdekt,  
Toen werd in mijn ziele de vreeze gewekt.  
Toen voelde ik wat eisen Gods heiligheid deed:  
Daar werd al mijn deugd een wegwerpelijk kleeft!*

*Toen vluchtte ik tot Jezus! Hij heeft mij gered;  
Hij heeft mij verlost van het vonnis der Wet;  
Mijn heil en mijn vrede en mijn leven werd Hij:  
Ik boog me, en geloofde, en mijn God sprak mij vrij.*

*Nu ken ik die waarheid, zo diep als gewis,  
Dat Christus-alleen mijn gerechtigheid is!  
Nu tart ik de dood, nu verwin ik het graf,  
Nu neemt mij geen satan de zegenkroon af!*

*Nu reis ik getroost onder 't heiligend kruis,  
Naar 't erfdeel daar Boven in 't Vaderlijk huis:  
Mijn Jezus geleidt mij door de aardse woestijn:  
Gestorven voor mij! Zal mijn zwanenzang zijn.*

